

Mijn naam is Mark Kensen, ik woon op Wagenweg - tussen de Hazepaterslaan en Schouwtjeslaan in.

Wij wonen nu zo'n 12 jaar op de Wagenweg met heel veel plezier. De Wagenweg verandert en ontwikkelt de laatste jaren in enorm positieve zin met de komst van leuke nieuwe winkels, mooie nieuwbouw, panden die opgeknapt worden en goede buurtinitiatieven. Ik zou hier dan ook heel graag willen blijven wonen. Er is alleen één grote MAAR- de flink toegenomen verkeersdruk op de Wagenweg de laatste jaren en het voortdurende lawaai van te hard rijdende en voorbij jakkerende auto's en motoren, het gaat echt dag en nacht door en het is eerlijk gezegd niet goed meer vol te houden als bewoner aan deze drukke weg. Dit verkeer vermindert ons woonplezier, en de overlast neemt de laatste tijd helaas alleen maar toe.

Overdag is het vooral veel te druk op de Wagenweg en het is niet veilig. Even de straat oversteken, bijvoorbeeld naar de afvalcontainer aan de overkant, is er bij ons gedeelte op de Wagenweg niet bij. Helemaal niet als je niet kunt rennen zoals ik. Je moet er echt goed je hoofd bijhouden en de tijd nemen, want het drukke verkeer raast je aan alle kanten voorbij. Eerst de fietsers direct bij de voordeur ontwijken (die vaak op het voetpad rijden omdat er te weinig ruimte voor ze is op het overvolle fietspad). Dan het fietspad snel over en tussen de scooters, bussen, bestelbusjes, te zware vrachtwagens en te hard rijdende auto's van alle kanten proberen de weg over te steken. Ik heb het laatst gemeten, over een klein stukje van in totaal max 50 meter deed ik 5(!) minuten. Het was gewoon niet veilig om over te steken. Dit geeft denk ik een goed beeld van de drukte.

Dit betreft dan alleen nog de drukte overdag. Ik heb altijd in steden gewoond en ben dan ook echt wel aan drukte en lawaai gewend. Overdag ben je zelf natuurlijk ook druk bezig en kan je lawaai nog tot op zekere hoogte accepteren. Maar wat ons woonplezier de laatste jaren echt verstoort is de racebaan die ontstaat in de avond en vervolgens de hele nacht doorgaat. Het verkeer wordt op de Wagenweg nu totaal niet afgeremd en rijdt veel en veel te hard. We worden dan ook meerdere keren per nacht wakker van hard scheurende auto's en motoren op 'circuit Wagenweg'. We slapen hierdoor echt heel erg slecht. Natuurlijk laat je je niet zomaar weggagen uit je leuke huis door het lawaai van racende auto's. We hebben dan ook in de loop der jaren met het toenemen van het lawaai zelf eerst alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen, zoals oordoppen op maat laten maken (speciaal tegen verkeerslawaai) en ook nog een extra +++ geluidsisolerend voorzetraam geplaatst voor het dubbele glas bij de slaapkamer, maar echt niets helpt tegen dat verkeerslawaai van scheurende auto's 's nachts, het is elke avond raak en het lijkt alleen maar toe te nemen.

Naast de geluidsoverlast is de Wagenweg ook in de nacht erg onveilig. Regelmatig zie ik vanuit mijn raam bijna-ongelukken op de hoek Schouwtjeslaan/Wagenweg. Vooral in de weekends, auto's die met piepende banden afslaan naar de Schouwtjeslaan zien vaak de fietsers Wagenweg niet, en de fietsers zien de te snel rijdende auto's niet goed. Het is natuurlijk een erg druk fietspad tussen Heemstede en Haarlem, ook in de weekends. Veel

jongeren op de fiets op pad die dan niet meer zo helder of scherp zijn. Naast de scholieren overdag maak ik me echt zorgen om de veiligheid van deze jongeren.

Ik zou dan ook voor ons aller gezondheid, nachtrust en veiligheid heel graag zien dat het verkeer niet meer zo hard kan rijden op de Wagenweg, zowel overdag als 's nachts. Zorg ervoor dat het verkeer op de Wagenweg wordt afgeremd. Ik vind het prachtig dat er door de gemeente goede plannen zijn gemaakt voor 2028, daar ben ik ook echt helemaal voor, maar als bewoner van de Wagenweg kan ik eerlijk gezegd niet nog 9 jaar dit lawaai en deze drukte aan. Ik hoop dan ook dat de initiatieven van Comité Wagenweg Veiliger door de politiek nu snel worden opgepakt. Wij willen hier heel graag bij helpen en meedenken. Dank u wel!