

Van:

Verzonden: woensdag 2 januari 2019 16:22

Aan: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl>

Onderwerp: Openbare veiligheid rond woonwagenkamp Belgiëlaan.

Geachte/Beste leden van de gemeenteraad Haarlem,

Allereerst wil ik u allen een mooi en voorspoedig 2019 wensen.

De reden dat ik u deze e-mail schrijf zijn de perikelen in onze woonwijk aan de Belgiëlaan plaats hebben gevonden en die direct gelinkt zijn aan bewoners van het woonwagenkamp aan de Belgiëlaan. Ik woon hier net iets meer dan veertien jaar en zie vanaf mijn flatje uit op het woonwagenkamp.

Afgelopen Nieuwjaars ochtend om 04:18 werdaan de Engelandlaan een auto opgeblazen door een zware vuurwerkbom. Ik was er getuige van dat een jongeman een vuurwerkbom aan de autospiegel van de auto bevestigde en daarna het projectiel aan stak. Voor ik het wist vond er een enorme explosie plaats waarbij de stalen autodeur compleet ontworicht raakte en open sprong. Het voorruit werd 20 meter weg geblazen en de auto stond compleet in de fik. De dader verdween naar het eerder genoemde woonwagenkamp waar ik vanaf mijn flat op uit kijk. Nadat brandweer de boel geblust had arriveerde slechts 1 agent op locatie om een lint rondom het uitgebrande voertuig te spannen. Tien minuten nadat de politie en brandweer weg waren kwam de dader weer terug en trok provocerend het lint stuk en heeft trots foto's staan nemen van de door hem veroorzaakte ravage. De politie is direct door mij op de hoogte gesteld middels een getuigenverklaring maar besloot niet tot een inval op het kamp. Ze zijn er wel langs geweest maar er werd niemand gearresteerd. Vanaf het kamp werd voor de politie duidelijk hoorbaar en zichtbaar continu zwaar illegaal vuurwerk afgestoken zoals dit al gedurende de hele dag het geval was. Er is die dag door verschillende bezorgde wijkbewoners melding bij de politie gedaan van de overlast die het afgestoken zware vuurwerk veroorzaakte, ook is er gewaarschuwd dat de zaak escaleerde en dat de veiligheid van de Haarlemmers die rondom dit kamp woonachtig zijn in het geding was. Toch gebeurde niets en ging het woonwagenkamp vrolijk door met het afsteken van bizar zwaar vuurwerk.

Recent is er ook een schietpartij waarbij vuurwapens werden gebruikt pal voor onze flat geweest, de kogels vlogen hier in het rond. Ook deze daders waren bewoners van het kamp. Er worden met grote regelmaat feesten op het kamp gehouden die tot de volgende ochtend duren waarbij er vanaf het kamp middels stadionspeakers knalharde Hollandse feestmuziek wordt gedraaid die door de woonwijk schallen waardoor niemand kan slapen. Opvallende gasten op deze feesten zijn de grote hoeveelheid leden van diverse motorbendes die zich daar blijkbaar welkom voelen. Bewoners bellen op zulke nachten massaal naar de politie maar er gebeurt niets. Er vinden tijdens die feesten steevast ruzies plaats waarbij men op de straat met elkaar op de vuist gaan. De hesjes die deze heren dragen laten duidelijk zien met welke clubs we van doen hebben. Er word regelmatig met quads door

het Engelandpark geracet door kampbewoners, ook daar word niet tegen opgetreden. Er is vorig jaar wel een inval geweest om een wietkwekerij op het kamp op te doeken. Deze reeks kan ik nog eindeloos aanvullen met dit soort heftige zaken. Op het moment dat ik dit schrijf wordt er gewoon weer zwaar vuurwerk vanaf het woonwagenkamp afgestoken waarmee ook de eerder genoemde auto werd opgeblazen.

Er staat pal naast het woonwagenkamp een verzorgingshuis met vele bewoners die daar hun oude dag moeten kunnen genieten, een school waar de kinderen naar toe gaan en enkele flats met meer dan honderd bewoners die dit allemaal lijdzaam moeten ondergaan.

Ik vraag u dringend en alstublieft omwille van de openbare orde en veiligheid van de wijkbewoners om een verplaatsing van het kamp naar een andere locatie te overwegen.

De politie staat ook machteloos tegen de wetteloosheid die zich in de woonwijk rondom het woonwagenkamp voordoet. Wellicht treed de politie niet op tegen de genoemde excessen op om de-escalatie met de kampbewoners te voorkomen maar daarbij word er dus wel voor gekozen dat de buurt geterroriseerd word door enkele zware criminelen. De mensen uit de wijk leven in angst voor bedreiging, geweld en vernieling terwijl er niemand bij machte is om dit een halt toe te roepen, dat zou toch niet moeten mogen.

Dank voor het in ontvangst willen nemen van deze e-mail.

Mocht u een mondelinge toelichting van mij willen hebben dan ben ik u graag bereid die te geven via

Hoogachtend/Met vriendelijke groet,