



Haarlem, 17 januari 2013.

200 jaar geleden begonnen de gebroeders Grimm hun onsterfelijke sprookjes en later Andersen e.a.

Daarom beantwoorden wij uw vraag met een sprookje.

Weet u nog: de prinses op de erwt ? Ons sprookje: de kroonprins op rozen.

Deze kroonprins woont aan een prachtig plein, op 1 hoog.

Hij kijkt uit over zijn plein. Soms zijn de rolgordijnen dicht voor de privacy, soms, als hij een maatje ziet, gaat het schuifraam omhoog. Het is binnen !

Een jonge, zelfverzekerde kroonprins met een gevolg van Hovelingen, boodschappers, koeriers, de Schout en de Schepenen.

Vrij loopt hij in en uit het stadhuis waar een keur van medewerkers een cursus "coffee schenken" krijgen om je keurmerk te verdienen.

Wie doet je wat ?

Vannacht weer lekker dromen van dat cordon mooie wagens rond zijn plein en in de straten.

De kerk in de steigers, geen beter verkooppunt denkbaar.

En de rakkers van de schout ? Oh, dat lastige volk sus je wel in slaap.

Droom ik ?of ...zou het toch echt zijn ?

Onze prijsvraag: in welke stad speelt dit sprookje en wie is de kroonprins ?

U kunt een bescheiden prijsje winnen want subsidie krijgt onze actiegroep nog niet.

Uw oplossing: buitenthuis@planet.nl