

Geachte Raad,

Ik ben de heer David Böhm ,wonende te Haarlem.

Ik woon op de bovengenoemde adres inmiddels 1.5 jaar, gedurende deze periode ervaar ik in mijn dagelijks leven met dealen van harde drugs in mijn onmiddellijk omgeving, en de ongewenste overlast als gevolg daarvan.

Een enorme vervuilde omgeving

Achterstallig onderhoud van flats waar we (mensen) wonen

Weinig tot nul Aandacht of/en speel voorzieningen voor de kinderen die daar wonen leeftijd tussen 7 en 13-15 jaar

Geen of weinig verkeersveiligheid voor voetgangers, spelende kinderen ( denkt u aan verkeersborden, verlichting, zebrapaden, drempels)

Zwerfvuil, over populatie van meeuwen (deze zorgen voor geluidsoverlast en poepen ze de hele boel op, incl alle balkons vd bewoners ) Ongedierte ook zitten ook erbij.

Hondenpoep is ook een enorme probleem in de wijk omdat er geen poep verbod borden hangen op de plekken waarin kinderen spelen.

Prullenbakken zijn ook moeilijk te vinden waardoor alle vuilnis blijft op straat zwerven.

Groene tuintjes worden niet of weinig onderhouden.

De Van Loghemstraat is met andere worden een goede voorbeeld van multiculturele samenleving.

Vol kleur, geloof dienst en culturele rijkdom

Met alle uitdagingen van dienst.

Veel bewoners beheersen de Nederlandse taal niet, daarom kunnen ze zicht niet uiten over de verschillende problematieken in de wijk.

Kinderen voelen zich achtergelaten, vergeten en afgewezen door iedereen .

Ze mogen nergens veilig en ongestoord spelen want er is altijd iemand iemand die door de raam “ sodemieter op” roep

Ik heb deze verdrietige kinderverhalen gedocumenteerd.

Ik herkend me in deze verhalen ., want Toen ik een klein kind was had ik de mogelijkheid om te spelen ook niet”

Deze verhalen hebben mijn hart gebroken.

Dames en heren, ik schrijf deze brief aan jullie met mijn kapotte hart en mijn natte ogen.

Ik smeeke jullie om een beetje aandacht voor deze buurt, voor deze kinderen.

Ze kunnen niet met vakantie binnen of buitenland.

Sporten, piano les of dagje uit naar de zwembad behoren niet tot de mogelijkheden.

Nu dat ik ook vader ben geworden, ben ik zeker gevoeliger geworden voor de leid van kinderen.

Ik merk op dat veel kinderen ( Ongeveer 50)hier wonen en dat er geen speel gelegenheid is voor deze groep groeiende kinderen in de leeftijd van 5-7 tot 12 14-15

De verveling sla toe wat als gevolgen hebt dat ze voor overlast zorgen.

Vooraf in deze huidige Corona tijd .

En de komende warme maanden zullen voor een zekere opstijgen van deze problematiek zorgen

Sommige buurtbewoners en ik maken ons zorgen over. We zouden op een langere termijn voorzieningen voor de kinderen in de leeftijd van 7 tot 15 jaar willen hebben .

Op korte termijn willen we graag:voor op de plekken die als foto's zijn toegevoegd een opblaasbare zwembad, een trampoline en

Een glijbaan voor deze groep kinderen.

Mocht de Gemeente niet in staat zijn om hiervoor te zorgen , vragen we om toestemming om bovengenoemde goederen zelf te mogen plaatsen.

Met Vriendelijke en warme groet,

David Böhm